

# Wat er stroomt

Weet je nog hoe we in meren sprongen  
tussen snoeken zwommen, karpers en baarzen  
we wieren voelden tussen onze tenen, op onze rug dreven  
omgeven door rietpluimen, meerkoeten en reigers

hoe we met schepnetjes door sloten waadden  
zich een universum openbaarde  
met libellen, keyvers en kikkerdril  
we naar bed gingen met natte haren.

Nu is het lastig navigeren, drijven eilanden  
van afval ons tegemoet met in de diepte  
spokende netten die altijd blijven vissen, en zien we,  
als we goed kijken, de ribben van het water.

Weet je nog hoe we kommetjes maakten van onze handen  
water uit beken schepten, door vingers lieten stromen  
onze dorst lesten, hoe het water golfde  
over zand, kiezels en keien als een zacht applaus.

Nu verdrijven statistieken en grafieken onze luchtkastelen  
zien we de waarheid weerspiegeld in water  
troebel van onze welvaartsresten, vragen we ons af  
of er een smaakje aan zit.

Alsof er een steen in een vijver is gegooid, groeit  
een cirkel en het besef dat er maar één aarde is  
één letter verschil tussen moeder en modder,  
dat we samen tegen de stroom in kunnen gaan,

ieder van ons een druppel.

*Tekst: Suzanne van Leendert*

*Afbeelding: Janine Caalders*